

DE GIVERWET

Ik ben een scout

Ik verken de wereld,

Ik val, ik tuimel en ik sta weer op.

Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen

Daarom beloof ik me in te zetten voor mijn groep,

want mijn werk is ploegwerk,

en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,

hier & nu, ginds & morgen,

het spel dat we spelen is niet luchtledig.

Samen willen we de wereld verdraaien.

Ik ben een scout/gids, tussen scouts en gidsen, in de wereld,

zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie.

Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is,

ik geloof dat wat we doen zin heeft,

ik beloof dat het niet om het even is.